



800 JAAR PAROCHIE

„OMDAT WE EEN
ENTHOUSIASTE KERK ZIJN“



- mobiele 800 jaar kapel i.s.m. VTS
- verjaardagskalender i.s.m. KOKW
- sinterklaaslied van Bernard Foubert
- 800-jaar-Kerk-lied van Franky Barbier en Franky Wagemans
- oecumenische viering
- geïntegreerde projecten katholieke scholen
- grote betrokkenheid bewegingsleven
- ...

PROGRAMMA:

- 2 DECEMBER 2016: SINTERKLAASVIERING MET WIJDING MOBIELE KAPEL
- 10 DECEMBER 2016: WANDELTOCHT NAAR STAMPAROCHE WAASMUNSTER
- 14 APRIL 2017: KRUISWEG IN OPEN LUCHT MET DIACONALE GROEPEN
- 23 APRIL 2017: EUCHARISTIE MET DE BISCHOP
- 1 TOT 5 JUNI 2017: CHRISTELIJK-OECUMENISCHE VERZUSTERING

MEER INFO OP ONZE WEBSITE:
800jaarkerk.wordpress.com



Kerk in

Sint-Niklaas

V.l.: Raf Vermeulen, Ph. Nierikwaert 0, 9100 Sint-Niklaas

Foto: © Stijn van Raaij

"Het leven gaat verder ..."



A LLERHEILIGEN 2016

"Het licht schijnt in de duisternis.
Er is een mens geweest,
een gezondene van God, die elke mens verlicht.
Johannes kwam getuigen van het licht,
opdat allen tot geloof zouden komen".

Om die zovele mensen,
die op eigen en bijzondere wijze getuigen
van het licht.
ontsteken wij de paaskaars
en dragen deze voor ons uit.

Lied door het koor Sint-Cecilia
Laudate nomen Domini
= prijs de naam van de Heer

Welkom
Allerheiligen is een uitzonderlijk feest.
het is het feest van de mensen,
niet alleen van de groten
die op de heiligenkalender staan,
het is ook het feest van alle kleine lieve mensen die
we persoonlijk hebben gekend.
Zo toont de kerk zich op haar best:
ze gedenkt kleine mensen en steekt ze in de hoogte.

Stiltemoment
Laten we in gedachten even verwijlen
bij onze kleine, heilige mensen.

Bidden om nabijheid
Gij, Licht uit Licht,
wees met uw licht bij ons.
dat wij uitzicht zien in duisternis.
Wees met uw licht in ons
dat wij anderen uitwegen kunnen wijzen
in hun moeilijke levensdagen.
Dat zij die ons in de dood zijn voorgegaan
verder leven in uw licht.
Dat wij onszelf laten leiden door uw licht
om elkaar tot gids te zijn,
om elkaar tot troost te worden,
om met elkaar opgewekt verder te gaan
in goede en kwade dagen,
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn.
Amen.



800 JAAR PAROCHIE

PELGRIMSTOCHT

Op zaterdag 10 december 2016 wandelen we naar
Waasmunster, in het spoor van onze voorouders. Meer
info vindt u in deze brochure.

**Zie folders achteraan in de kerk.
Neem gerust mee,
voor jezelf en/of
om door te geven**

Lofzang

'Zum Gloria' uit de Deutsche Messe van Schubert

Gebed

God, onze vragen kunnen U niet vreemd zijn,
want U weet dat onze overledenen
ons lief en dierbaar waren
en dat ook zullen blijven.

Zegen daarom onze lieve doden.

Laat hun leven verder gaan, dicht bij U.

Wees hun licht, dat vragen wij

in naam van Jezus, uw Zoon en onze broeder.

Lied

*Tastend naar licht en hopen op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep.*

*Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.*

*Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?*

*Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?*

*Tastend naar licht en hopen op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep.*

*Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.*

*Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
die ons al kende voor het eerste licht,
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.*

*Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis.*

*Is het er vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn, die licht in duister is.*

Evangelie

Matteüs 5, 1-12a

U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al - le glo - rie, o Va - der,
o Zoon, o hei - li - ge Geest:
in al - le eeu - wen der eeu - wen.

Homilie

Voorbeden

Tijd heelt geen wonden.

Tijd leert je leven met verdriet

en wachten zeer geduldig

tot je weer schoonheid ziet.

*Zalig zij die vredig zijn,
want zij zijn de ware kind'ren van de Heer.
Zalig, zalig zij die vervolgd zijn:
"Hun schenk Ik gans mijn eigen hemel"
zegt de Heer.*

Zalig zij ...

Zending en zegen

De familie van hen die het voorbije jaar
zijn overleden nodigen we uit
om het kruisje te komen halen,
samen met een gedachteniskaartje.

U allen nodigen we graag uit
voor de viering van Allerzielen,
morgen om 19u30,
hier in de kerk.



Vandaag blijft de kerk open
tot 16u00.

Wij wensen u dagen van verbondenheid toe!

Om in stilte te lezen

Kris Gelaude



Terwijl de bladeren onverstoobar vallen,
ontwaakt de stille dodentuin
- heel even - in een zee van bloemen.
Gemis dat zacht wordt aangeraakt
of in een plooi gelegd.
Gedachtenis die zich gaat nestelen
- liefst in een zonnig hoekje van je ziel.
Waar zijn ze heen, al die geliefden?
Zwijgzaam geworden en onzichtbaar.
Maar voor wie liefheeft, niet afwezig.
Hier rust alleen het stof
dat aan de aarde toebehoort.
Zij wonen om ons heen.
In al wat uit het licht ontstaat,
maar onaantastbaar is.
In dageraad en avondschemer.
In warmte en in woorden
die wij nooit vergeten.
In schoonheid die ons optilt.
Soms in een onnoembaar weten.
En in de stilte van een God die zegt:
'Ik ben er ... voor jou'.

Slotgebed

God van liefde en leven,
wij weten ons verbonden met die zovelen,
die zalig zijn, uw naam belijden,
mensen die gewoon het goede doen,
mensen naar uw hart.
Wij bidden U omwille van hen:
blijf ons nabij met uw genade
zodat ook wij uw naam heiligen
met heel ons leven,
naar het voorbeeld van Jezus,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lied

**Zalig zij die Jezus' naam belijden,
zalig zij die om zijn naam willen lijden,
die zuiver en blij
zich gans aan zijn liefde wijden.**

*Zalig die zachtmoedig zijn,
want hun wordt geschonken
de woning van de Heer.
Zalig, zalig die rechtvaardig zijn:
"Hun recht ontvangen z'uit mijn handen"
zegt de Heer.
Zalig zij ...*

Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar overleden zijn. Het doet ons immers zo goed zijn of haar naam te mogen horen.



een kaars wordt aangestoken
*Wanneer de avond komt,
het groot rumoer verstomt
en stil valt om ons heen:
laat ons dan niet alleen.*

een kaars wordt aangestoken
*Wanneer het duister valt,
er rust daalt overal
en mensen slapen gaan:
zeg ons dan stil uw naam.*

een kaars wordt aangestoken
*Wanneer ons deze nacht
ontneemt de levenskracht,
verschrikt en angstig maakt:
zijt Gij het dan die waakt?*

een kaars wordt aangestoken
*Wanneer het morgenlicht
verschijnt op ons gezicht,
ons nieuw en levend maakt:
hebt Gij ons aangeraakt.*

Offerande

De omhaling is bestemd voor de betaling van onze pastor Lieve. Zij werkt voltijds voor onze geloofsgemeenschap van Tereken, maar zoals u misschien weet, krijgen wij daar geen toelage voor. We staan dus volledig zelf in voor haar verloning. Uw bijdrage is een teken van het samen dragen van onze kerkgemeenschap hier ter plaatse. Dank u wel!

Ondertussen zingt het koor Requiem

Dit lied werd geschreven na de Tsunami in 2004.

*Moeder Maria, vol van genade, hoor naar ons.
Alles is weg,
onze geliefden meegenomen door de zee.
Maria, stil onze angst en wees ons genadig.
Draag ons in armen en verlicht ons pad.*

Gebed over de gaven

God van liefde en tederheid,
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan,
willen wij vandaag opnieuw
het brood breken en de beker delen.
Mag dit eeuwenoud gebaar ons heiligen
in uw naam zodat wij zijn zoals Jezus,
wiens liefde geen maat en geen grenzen kent.
Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij U zijn,

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart,

Wij zijn met ons hart bij de Geest.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

God, goede Vader,
op dit feest van Allerheiligen,
danken wij U voor al die mensen,
die door de eeuwen heen,
overal op de aarde, ook hier bij ons,
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord.

**Wij danken U voor de vredebrengers,
voor hen die recht doen zegevieren,
voor hen die pijn en rouw
in vreugde veranderen,
voor de helpers in nood,
voor de gevers en delers,
voor de moedigen,
degenen die nooit opgeven.**



Wij danken U voor hen,
samen met alle mensen die in U geloven
door het woord en het leven van Jezus.
Door Hem willen wij U loven en prijzen:

*'Zum Sanctus'
uit de Deutsche Messe van Schubert*

Wij danken U, Vader,
voor zoveel heilige mensen,
die elk op hun manier
in het spoor van Jezus zijn gegaan.
Gij hebt hen gegeven wat wij ook hebben:
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,
kansen om lief te hebben en te delen.

**Zij leerden dat uw wens voor alle mensen
dezelfde is: vrede en vreugde,
geluk en licht, geen haat en nijd,
geen oorlog en geen pijn.**

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt,
die ons oproept om zelf ook lief te hebben,
weten wij door Jezus uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat (...)

**Wij belijden, Heer,
wij geloven en verwachten
dat uw Zoon ons nabij is in dit leven
en ons opneemt in het verdere leven,
door Uw genade,
die Gij ons elke dag schenkt.**

Vele mensen hebben van dat geloof getuigd.
Sommigen van hen werden gedood
omdat zij getuigden van uw liefde.
Maar ook hen die uw naam belijden
en woord en daad op elkaar afstemden,
geven wij hier een plaats in ons dankgebed:
mannen, vrouwen en kinderen,
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden.

**Met hen gedenken wij vandaag
de mensen die wij hier
bij naam hebben genoemd
en hen die wij in stilte verder meedragen,
maar ook hen wiens naam vergeten is.**

Samen met allen
die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,
met de trekkers in onze kerken,
met de vele vrijwilligers,
met hen die uw naam verkondigen,
met hen allen hopen wij
op een nieuwe wereld van vreugde
en belijden wij de naam van Jezus
als onze voorganger.
Met zijn woorden willen we bidden.

Onze Vader

Laten we in verbondenheid met elkaar
en met onze overledenen
elkaar de hand geven en samen zingend bidden.

Gebed om vrede en vredewens

Heer, Jezus,
U bracht ons geloof, hoop en liefde.
En tot op vandaag geven deze drie ons kracht
om voluit te gaan in goede en kwade dagen.
Geloof, hoop en liefde:
ze zijn een opdracht, een roeping voor het leven.
Ze geven ons kracht tot vrede,
vrede met onszelf, vrede met elkaar
en vrede met U.
Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Geven wij elkaar een teken van vrede. Amen.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

*The Lord is my Shepherd
= De Heer is mijn herder.*